

Van Binnenuit is een folder van de Protestantse Gemeente Rijswijk. In deze folder staan de activiteiten die in het voorjaar 2025 plaatsvinden.

De activiteiten kunnen:

- Eenmalig zijn
- Vaker, maar losstaand van de vorige keer
- (Gespreks)groepen met vaste deelnemers

De meeste activiteiten vinden plaats in:



Oude Kerk, Herenstraat 62b

of



Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364

Informatie over de Protestantse Gemeente vindt u op:
www.pgrijswijk.nl

Gemeenteleden kunnen de PGRijswijk-app downloaden. Met deze app kunnen gemeenteleden met elkaar communiceren en leden van de diverse groepen kunnen gemakkelijk met elkaar afspraken maken. Via deze app worden ook recente berichten gedeeld.



Informatie over de activiteiten

Bij de activiteiten van de Protestantse Gemeente Rijswijk zijn alle mensen, die geïnteresseerd zijn in één van de activiteiten van harte welkom. Hierbij maakt het niet uit of u lid bent van de Protestantse Gemeente of een andere kerk, of niet tot een kerk behoort. Het meeste aanbod is kosteloos. Soms wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dan wordt het erbij vermeld. Als een groep vol is, is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden.

De locatie van de meeste activiteiten is: de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 of de Oude Kerk, Herenstraat 62b.

Een aantal activiteiten vindt bij mensen thuis plaats. Nog meer aanbod? Dat is best mogelijk. U ziet het op de PGR-app of houd daarvoor het kerkblad in de gaten of kijk op de poster bij de kerken of ga naar de website: www.pgrijswijk.nl

Toelichting bij de voorplaat:

Deze is gebaseerd op de bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13:13. Geloof, hoop en liefde. Belangrijke kernwaarden voor christenen.

- Geloof: De Bijbel is de basis voor het geloof.
- Hoop: De knop die tot bloei komt. Ook geeft de knop de kern Van Binnen(uit) aan die naar buiten komt als bloem.
- Liefde: Volgens 1 Korintiërs 13:13 is de liefde het belangrijkste. Daarom zijn de bladzijden in het "hart" van de Bijbel in de vorm van een hart.

- Kring 3.0, 15 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei (*en vrijdag* 4 juli afsluiting), om 20.00 uur, bij deelnemers thuis, zie blz. 17
- Kerk aan huis, 19 maart, van 19.30 tot 22.00, ergens in Rijswijk, zie blz. 16

Activiteit op de donderdagochtend:

- Koffie met inhoud, elke donderdagochtend, van 10.00 tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 7

Activiteit op de donderdagmiddag:

- Kerk aan huis, 20 maart, van 14.00 tot 16.30 uur, ergens in Oud Rijswijk, zie blz.16
- Lezing "Geloven zoals je bent", 22 april, om 20.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 15

Activiteit op de vrijdagavond:

- Soos-avond voor jongeren, 31 januari, 28 maart, 30 mei, van 20.00 tot 21.30 uur, deur open: 19.30 tot 22.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 11
- Musical "Toren van Babel", 14 maart, om 19.30, in Koningkerk te Voorburg, zie blz. 5

Activiteit op de zaterdagochtend en -middag:

- Oude kerk Open, elke zaterdag vanaf 3 mei t/m 27 september, van 11.00 tot 15.00 uur, zie blz. 6

Activiteit op de zaterdagavond:

- Musical "Toren van Babel", 8 maart, om 19.30, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 5
- Musical "Toren van Babel", 15 maart, om 19.30, in Koningkerk te Voorburg, zie blz. 5

Activiteit op zondagmiddag

- Musical "Toren van Babel", 9 maart, om 15.00, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 5

Overzicht van de activiteiten

Activiteiten op de maandagavond:

- De Open Cirkel, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, van 20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 20
- Verdiepingskring, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april (*en vrijdag* 13 juni afsluiting), om 20.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 18

Activiteit op dinsdagochtend:

- Crea-ochtenden, iedere dinsdagochtend, van 10.00 tot 12.00 uur in de Oude Kerk, zie blz. 12

Activiteiten op de dinsdagmiddag:

- De Ontmoeting, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 13
- Kerk aan huis, 18 maart, van 14.00 tot 16.30 uur, ergens in Nieuw Rijswijk, zie blz. 16

Activiteit op de dinsdagavond:

- Filmavond "One life", 22 april, om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk, zie blz. 14

Activiteit op de woensdagochtend:

- Filosofiegroep, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, van 10.00 tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 21

Activiteit op de woensdagmiddag/-avond:

- Buurtdiners, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, van 17.00 tot 19.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 8

Activiteit op de woensdagavond:

- Literatuurgroep, 15 januari, 19 februari, 26 maart, 30 april, 4 juni, van 20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 19

Activiteiten op zondag



Naast de genoemde activiteiten op blz. 4 tot en met blz. 21 zijn er elke week om 10.00 uur kerkdiensten, in de Oude Kerk of in de Nieuwe Kerk. Informatie hierover staat op: www.pgrijswijk.nl

De kerkdiensten zijn ook via "kerkdienstgemist" te volgen: voor de Oude Kerk:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1227-Oude-Kerk-Rijswijk-ZH>

en voor de Nieuwe Kerk:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1228-Nieuwe-Kerk-Rijswijk-ZH>

Tijdens de kerkdienst zijn de jongste kinderen tot de basisschoollleeftijd welkom op de crèche.

Voor kinderen in de basisschoollleeftijd is er elke zondag nevendienst. Voor deze doelgroep is er ook soms Pannenkoekenkerk op zondagmiddag.

Tieners hebben elke eerste en derde zondag hun eigen 'Jeugdkerk', tijdens de reguliere kerkdienst (zie blz. 9).

Voor jong-volwassenen (18-25 jaar) is er de eerste zondag van de maand Jeugdkerk 2.0 (zie blz. 10).

Ouderen in woonzorgcentrum Steenvoorde (en andere belangstellenden) kunnen elke derde zondag van de maand om 10.30 uur naar een kerkdienst in de Theaterzaal van Steenvoorde.

In woonzorgcentrum Onderwatershof is in de Theaterzaal één keer in de twee weken een viering met voorganger en orgelbegeleiding en ook één keer in de twee weken is er een zgn. Meezingviering. De vieringen beginnen om 14.30 uur.

Musical “De toren van Babel”



Vanaf oktober is de musicalgroep wekelijks op de donderdagavond met rond 50 deelnemers (spelers en koorleden) druk aan het repeteren en plannen in de Nieuwe Kerk. In het begin was het nog wat aftasten en zoeken hoe één en ander vorm te

geven en de mensen met elkaar kennis te laten maken. Maar gaandeweg krijgt het musicalproject meer vorm en inhoud en groeit het enthousiasme.

Wij hebben het stuk vertaald naar een hedendaags modehuis met torenhoge expansieplannen. Het blijft afwachten, hoe iedereen op de plannen reageert en of het een toren wordt.

Meebouwen kan nog!

Ook al is het project al gaande, zien wij graag nog mensen aansluiten, die vlak voor en tijdens de voorstellingen mee willen doen. Kaartverkoop, opstellen van programmaboek, catering, grime, EHBO zijn voorbeelden van taken, waar je mee kunt bouwen aan het project. Interesse? Neem dan contact met ons op of stuur een mailtje (kerkmusicalrijswijkvoorburg@gmail.com).

“Superleuk”, zegt Ilona, het is echt een “droom die uitkomt”. “Als je vaak in producties speelt krijg je de smaak te pakken om ook te regisseren en ook is het leuk om liedjes te schrijven”.

Shalini Bholasing uit Rotterdam is onze *vocal* coach en begeleidt samen met Henrik Dijkstra uit Leidschendam op piano ons drie stemmige koor bestaande uit 20 personen. Alle liederen moeten uit het hoofd worden geleerd. Het zijn 10 songs die door het liedschrijversteam zelf zijn geschreven en gearrangeerd. Ook is er een combo bestaande uit 8 musici die vanaf januari gaat repeteren.

Filosofie

Op 8 januari sluiten we de serie over het theïsme af met een artikel van Kuitert.

In februari gaat de filosofiegroep verder met het boek “Filosofen van deze tijd” (Maarten Doorman en Helen Pot (ed.), Prometheus, 2018). We maken dan kennis met de filosofische manier van kijken naar problemen, een alternatief voor de waan van de dag, op afstand.



We krijgen zo ook een overzicht over waar de filosofen heden ten dage mee bezig zijn. We lezen met zijn allen de afgesproken pagina's waarbij een van de deelnemers ter voorbereiding van de bespreking een aantal stellingen formuleert die als basis dient voor de bespreking.

De bijeenkomsten zijn op de eerste woensdag van de maand.

**Tijd: woensdag 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei,
10.00 tot 11.30 uur**

Locatie: Nieuwe Kerk

**Inlichtingen en coördinatie: Anneke Kim: kimanjanti@gmail.com of
070 3941832 of 06 51503923**

Open Cirkel

De Open Cirkel is een gezellige, gespreks- en ontmoetingsgroep voor mensen vanaf ongeveer 50 jaar. De groep is oecumenisch: zowel protestanten als rooms-katholieken en ook mensen van buiten doen enthousiast mee. Op maandag 13 januari gaan we verder met het boek: "Verlicht geloof, geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer", geschreven door Gerard Dekker. We komen maandelijks bij elkaar in de Nieuwe Kerk op de tweede maandagavond van de maand.



Tijd: start maandag 13 januari, 20.00 tot 21.30 uur, elke tweede maandag van de maand

Locatie: Nieuwe Kerk

Inlichtingen en opgeven: Rina van den Broeke: rvdbroeke@casema.nl
of 06 23103605

Stephanie: "Deze keer hebben wij drie regisseurs. Het is ontzettend leuk om met elkaar ideeën uit te wisselen en samen daar een beter stuk van te maken. Ik geniet vooral van de spelers, die het project blanco instappen, maar zich van week tot week meer met hun rolpersonage verbinden en in de huid van de rol kruipen."

Marco Nijdam en Irma Nieuwenhuis coördineren de productie. Marco:

"Samenwerken met Voorburg lag voor de hand nadat we de vorige musical in Voorburg speelden. Het heeft goed uitgepakt. We vullen elkaar aan, zowel qua medewerkers als organisatorisch". Het wordt zeker een fantastische show! Komt u kijken op één van de voorstellingen? De voorverkoop is begonnen!"

Niet meedoen maar wel kijken? De kaartverkoop is gestart!

Uitvoeringen: zie bovenstaande poster

Kaartjes bestellen per mail: kerkmusicalrijswijkvoorburg@gmail.com
Geef in de mail: je naam, het aantal kaartjes en de gewenste voorstellingsdatum(s) door

Prijs: Volwassenen €10,-
Kinderen t/m 12 jaar of ouievaarspas €5,-



Oude Kerk Open

Elke zaterdag van 3 mei tot en met 27 september 2025 staan de deuren van de Oude Kerk voor u open. Wilt u iets meer van dit mooie gebouw weten, dan bent u van harte welkom van 11.00 uur tot 15.00 uur. Een enthousiaste groep rondleiders vertelt dan desgewenst interessante verhalen over deze prachtige kerk.



Komt u gerust eens binnen voor bezinning, een kaarsje aansteken of een goed gesprek. Op sommige zaterdagen wordt om 13.00 uur door een van onze organisten een prachtig orgelconcert gegeven. Het Reichner-orgel laat dan met zijn prachtige klanken uw oren strelen. Voor andere activiteiten in de kerk, kunt u altijd "de Weekagenda" op pagina 2 van het Nieuwsblad Rijswijk raadplegen.

Als u zelf graag op zaterdagen rondleidingen wilt geven, dan bent u van harte welkom bij het OKO-team. Wij hebben nog steeds vrijwilligers nodig. Het is leuk en dankbaar werk! U kunt inlichtingen vragen bij: Greet Zonneveld.

Tijd: elke zaterdag vanaf 3 mei t/m 27 september, 11.00 tot 15.00 uur

Locatie: Oude Kerk

Inlichtingen: Greet Zonneveld: 070 3989800

Literatuurgroep

In deze groep lezen en bespreken we gezamenlijk een boek. We lezen boeken uit een leeskoffer van de bibliotheek, dus je hoeft de boeken niet zelf aan te schaffen. De lijst van de te lezen boeken proberen we met inbreng van de leden samen te stellen. Vaak wordt er gekozen voor boeken van Nederlandse schrijvers en schrijfsters, maar er staan ook boeken uit andere landen op de lijst. Boeken, die we graag met elkaar zouden willen lezen. Het leuke is dat je op die manier boeken leest, die je zelf niet direct uit de bibliotheek zou meenemen. Op dit moment is er geen plaats, plaatsing op een wachtlijst is mogelijk. De literatuurgroep komt ongeveer één keer in de 5 weken op woensdagavond bijeen. Voorbereiding van de avond wordt door de deelnemers gedaan. De kosten zijn maximaal €2,50 per keer voor de leeskoffer (inclusief een koekje en koffie/thee).



Tijd: woensdag 15 januari, 19 februari, 26 maart, 30 april, 4 juni, 20.00 tot 21.30 uur

Locatie: Nieuwe Kerk

Inlichtingen en coördinatie: Elly Herbschleb-Voogt: eherbie@ziggo.nl of 070 3940459 of 06 12896468

Verdiepingskring

In deze kring komen we bijeen om verder te groeien in het geloof. Elke maand komen we een keer bij elkaar en gaan we in op de grote lijnen van een bepaald Bijbelboek. Ter voorbereiding luisteren we een youtube-filmpje van de Bibleproject of lezen we een deel uit het boek 'De bijbel in één dag'.

Dat geeft een mooi startpunt om te praten over dat bijbelboek. We delen wat ons opviel en zoeken naar antwoorden op vragen. Ook lezen we een stukje uit dat bijbelboek.



In januari gaan we aan de slag met 1 Samuel. Het is mooi om de Bijbel zo steeds een beetje beter te leren kennen en begrijpen. Mocht je willen aanhaken, van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Astrid Spuij.

De Verdiepingsavonden zijn op: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en we sluiten af met een etentje op vrijdag 13 juni.

Tijd: start maandag 13 januari, 20.00 uur, eens per maand op maandagavond

Locatie: Nieuwe Kerk

Info en opgave: Astrid Spuij: astridspuij@hotmail.com of 06 11606425

Koffie met inhoud

Elke donderdagochtend is iedereen van harte welkom in de Nieuwe Kerk voor koffie met inhoud.

Een gezellige club mensen van binnen en buiten onze kerkgemeenschap komt hier samen voor gezelligheid, goede gesprekken en een kopje koffie. Er is een leuke, open sfeer en er is altijd wel iemand die voor iets lekkers zorgt.

Sommige mensen komen al jaren, anderen zijn net komen aanwaaien. Sommige mensen komen elke week, anderen zo nu en dan. Voor ieder wat wils!

Elk seizoen is er aansluitend aan de koffieochtend ook een lunch en in de zomer zelfs een BBQ.



Tijd: elke donderdag, 10.00 tot 11.30 uur

Locatie: Nieuwe Kerk

Inlichtingen: Sylvia Slingerland: sylvia.diaconie@pgrijswijk.nl of 06 35622058

Buurtdiners



DOOR BUURTGENOTEN

Aan tafel komen wij bijeen, waar woorden onze bruggen zijn.

Met elke zin die wij delen, laten we verbinding spelen.

We praten over taal en meer, verbinding zoeken, keer op keer.

Dus kom, neem plaats en deel je verhaal.

Samen bouwen we aan één taal!

Buurtdiner verbindt!

Kom naar ons diner en leer elkaar beter kennen!

buurtdiner.diaconie@gmail.com

Je kunt je aanmelden via de link in de e-mail of via de mail

Proef de heerlijke smaken van de Noordse koken tijdens het komende buurtdiner, bereid door een kok met een Turks en Noordse achtergrond.

Nieuwe Kerk 0-0-0-0
NOVEMBER
13

Steenvoordelaan 364
17:30 - 19:30 uur

KLEINE BIJDRAGE
KINDEREN ALTIJD GRATIS

€2-€5

Georganiseerd door de diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk & de inwoners van Rijswijk.

Elke maand bespreken we samen een thema onder het genot van een verrassingsmenu door verscheidene koks.

De volgende datums zijn 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli en 13 augustus.

Aanmelden kan bij diaconaal werkster Sylvia Slingerland.

Tijd: elke tweede woensdag van de maand, 17.00 tot 19.00 uur

Locatie: Nieuwe Kerk

Inlichtingen: Sylvia Slingerland: sylvia.diaconie@pgrijswijk.nl of 06 35622058

Elke tweede woensdag van de maand is er in de Nieuwe Kerk een BuurtDiner van 17.00 tot 19.00 uur. Buurt is hierbij een breed begrip, dus ook van verder weg bent u zeker welkom. Er komen mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, waardoor er waardevolle ontmoetingen plaatsvinden. Kinderen zijn van harte welkom.

Kring 3.0

De dertigers en veertigers van de PGR komen samen in deze kring: vaak zitten we in de drukte van het leven met carrière, relatie, eventuele kinderen en nog veel meer.



Een druk bestaan dus, waar we af en toe van op adem moeten komen. In de Bijbel klinkt een roep om eenvoudig te leven, het goede leven. Het is goed om met elkaar af en toe stil te staan en met elkaar te spreken over wat ons bezighoudt, zaken rondom

het geloof in God.

De laatste paar avonden spraken we over onder andere 'onze verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente'. In januari starten we met het bespreken van het boek "God en ik" van Alain Verheij. Hoor je (ongeveer) bij de doelgroep en wil je je aansluiten? Van harte welkom!

De datums zijn: woensdagavond: 15 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei en afsluiting seizoen op vrijdag 4 juli.

Tijd: start woensdag 15 januari, 20.00 uur, eens per maand op woensdagavond

Locatie: bij een van de deelnemers thuis

Info en opgave: Thea van Unen: Theavanunen@gmail.com

Kerk aan huis

De Kerk-aan-huis bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. We hebben inmiddels heel wat fijne ontmoetingen gehad rond onderwerpen als 'wat is je beeld van God en is dat veranderd?', 'hoe kijken we naar de toekomst, hoe verwachten we?' en over sterven: 'Hij is geen God van de doden, maar van de levenden'.

Tijdens de bijeenkomsten in het voorjaar van 2025, is het thema 'De Bijbel spellen'. We kiezen een gedeelte uit de Bijbel dat we met elkaar eens goed bekijken en analyseren. Wat staat er precies, in gesprek gaan met het tekstgedeelte en wat betekent het voor jou persoonlijk, concreet in je leven.

De bijeenkomsten worden gehouden bij gemeenteleden thuis, en per keer kunnen er ongeveer tien tot vijftien deelnemers worden ontvangen.

Wij zoeken drie locaties bij gemeenteleden thuis, waar de bijeenkomsten kunnen worden gehouden. **Wie stelt zijn of haar huis open?**



Tijd en locatie:

dinsdag 18 maart, 14.00 tot 16.30 uur ergens in Nieuw Rijswijk
woensdag 19 maart, 19.30 tot 22.00 uur
donderdag 20 maart, 14.00 tot 16.30 uur ergens in Oud Rijswijk

Aanmelden: **pastor Maaïke Bal:** maaikebal@pgrijswijk.nl of
06 52356715 (maandag, dinsdag, woensdag, bij geen
gehoor voicemail inspreken)

Jeugdkerk

Elke eerste en derde zondag van de maand komen de jongeren van onze kerk tijdens de reguliere kerkdienst samen in de jeugdkerk. Het is een samenzijn dat gericht is op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Er wordt samen in de Bijbel gelezen en over Bijbelse onderwerpen nagedacht. Elk seizoen heeft zijn eigen onderwerp.



Het doel van de jeugdkerk is dat de jongeren zelf gaan nadenken over het geloof en wat zij belangrijk vinden in het leven en dat ze leren dit onder woorden te brengen. Het zijn vaak pittige onderwerpen, waarbij de jongeren onder leiding van Geoffrey Vijverberg de Bijbel induiken!

Tijd: elke eerste en derde zondag van de maand tijdens de kerkdienst

Locatie: Nieuwe Kerk of Oude Kerk

Jeugdkerk 2.0

Sinds 1 december 2024 is er een nieuwe jeugdgroep, Jeugdkerk 2.0. De jeugdkerk 2.0 is bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 25 jaar. Deze jeugdgroep is een vervolg op de jeugdkerk. Tijdens de jeugdkerk 2.0 lezen wij het boek van Tom Wright *Eenvoudig christelijk*. Dit boek wordt vooral gebruikt om met elkaar in gesprek te komen, over wat wij geloven. Elke maand behandelen wij 2 hoofdstukken van dit boek. Deze hoofdstukken moeten natuurlijk wel van tevoren gelezen worden. Jeugdkerk 2.0 komt elke eerste zondag van de maand bijeen van ongeveer 12.00-14.00. Er wordt een eenvoudige lunch verzorgd. Mocht je interesse hebben om mee te doen laat het dan Geoffrey Vijverberg of Annette Zandee-Brouwer weten en dan krijg je van hen een boek. Natuurlijk kan je ook lid worden van de jeugdkerk 2.0 groep in de kerkapp. Mocht je wel mee willen doen, maar komt het tijdstip niet uit: laat het dan vooral weten, want het is nog een jeugdgroep in opbouw, en dan kunnen we misschien een geschikter moment vinden.



Tijd: elke eerste zondag van de maand, 12.00 tot 14.00 uur

Locatie: Nieuwe Kerk of Oude Kerk (na de kerkdienst)

Inlichtingen: [Geoffrey Vijverberg: jeugdkerkrijswijk@gmail.com](mailto:jeugdkerkrijswijk@gmail.com)
Annette Zandee-Brouwer

Lezing

Ieder jaar worden een of twee lezingen georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op de kerk, het christelijk geloof en de samenleving. Eerder waren de onderwerpen 'God en het kwaad' en 'geloof in een groene toekomst'. Komend seizoen is het onderwerp: Geloven zoals je bent

Geloven zoals je bent



Hoe zit ik eigenlijk in elkaar? Reageer ik door eerst te denken of eerst te doen? Ben ik een aartsrealist of meer een idealist? Ben ik iemand die graag plant en vooruitdenkt, of laat ik het liever van het laatste moment afhangen?

Hoe we in elkaar zitten heeft ook invloed op hoe we geloven. De bijbel staat bol van verschillende persoonlijkheden die op hun eigen manier met God omgaan. Ds Sifra Baayen zal donderdag 13 februari vertellen over verschillende types mensen, aan de hand van het boek 'Geloven zoals je bent' van W.A. Doornenbal.

Hoe je in elkaar zit komt ook weer terug in hoe je gelooft. Je bent van harte welkom op deze avond jezelf en anderen beter te leren kennen!

Tijd: donderdag 13 februari , inloop vanaf 19.45 uur
start lezing om 20.00 uur

Locatie: Nieuwe Kerk

Lezing door: ds Sifra Baayen

Filmavond

Eerder keken we samen naar films als Two popes, As it is in heaven, The old Oak en Capharnaüm.

Door het film-team worden boeiende films gekozen, die tot nadenken stemmen en uitnodigen tot gesprek.

De volgende filmavond is op dinsdagavond 22 april met de film One Life.

Na de film is er gelegenheid nog wat met elkaar te drinken en na te praten.



One Life

Deze film vertelt het inspirerende waargebeurde verhaal van de Brit Sir Nicholas Winton (Anthony Hopkins), door wiens inspanningen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog meer dan zeshonderd vluchtelingenkinderen uit de handen van de Nazi's worden gered.

**Tijd: dinsdag 22 april , inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee
start film om 20.00 uur**

Locatie: Nieuwe Kerk

Soos-avond voor jongeren (11-17 jaar)

Eens in de twee maanden is er een SOOS-avond voor jongeren tussen de 11-17 jaar. Meestal is het op de laatste vrijdag van de oneven maand (Zie de PGR-app: groep jeugdkerk voor de precieze datums). De bedoeling van de SOOS is om op een informele manier bij elkaar te komen en wat gezelligs te doen.



Soms heeft een SOOS-avond een christelijk tintje (denk aan Sirkelslag of PaasChallenge), maar meestal niet. Het is een avond dat we lekker doen wat de jongeren willen.

[hoe speel je sirkelslag \(website pkn\)](#)

Daarnaast is het een mooie gelegenheid om andere jongeren van andere kerken te ontmoeten.

De avonden zijn officieel van 20.00 tot 21.30 uur, maar de deuren zijn open van 19.30 tot 22.00 uur. Meestal zijn de jongeren al om 19.30 gezellig aanwezig en beginnen zij meteen met een spelletje Ligretto of Uno.

Tijdens de avond zijn er verschillende versnaperingen aanwezig, die de jongeren gewoon kunnen pakken. Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden.

Tijd: laatste vrijdag van de oneven maand, 20.00 tot 21.30 uur

Deur open: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Nieuwe Kerk

Onder leiding van: Geoffrey Vijverberg

Crea-club van de Oude Kerk

Op iedere dinsdagochtend bent u van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur in de Oude Kerk.
U kunt ieder moment binnen lopen; het is geen probleem als u later binnenkomt of eerder weg wilt.
De deelnemers mogen zelf kiezen wat ze op deze ochtenden willen doen.

Er kan gehaakt, gebreid worden of wat u maar wilt.
Het is gezellig om samen, creatief bezig te zijn.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Elfriede Vijverman.



Tijd: elke dinsdag, 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Oude Kerk

Inlichtingen: Elfriede Vijverman: wilelf39@gmail.com of 070 3991835

De Ontmoeting

‘De Ontmoeting’ op dinsdagmiddag is geliefd bij de ouderen van onze gemeente.
Er komen ook mensen uit de buurt. Heel gezellig.
De groep is de laatste maanden gelukkig groter geworden!
Er zijn leuke activiteiten, zoals interessante presentaties; mogelijk vertonen we ook films en er worden spelletjes of quizen gedaan.
En natuurlijk gaan we elkaar ontmoeten!
De middagen beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 16.00 uur.
Voor de periode van januari tot juni 2025 komen we bij elkaar op de tweede dinsdag van de maand.
De datums zijn: dinsdag 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni. Het programma staat elke maand in het kerkblad en op de PGR-app.
Kosten €2 per keer. Aanmelden niet nodig.
Ook kunt u altijd om inlichtingen vragen.



Tijd: tweede dinsdag van de maand, 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: Nieuwe Kerk

Inlichtingen: Elly Herbschleb: 070 3940459

Rijn en Siebrigje van Kooij: 070 3944508

Anneke Kim: 070 3941832